

Bloemlezing van ter beschikbaar gestelde gedichten uit de  
middag van PadS

**GRATIS TOEGANG**

29.01.2023  
14:00-17:00

**PADS  
IN DE  
POËZIE  
WEEK**

**Poëzie  
a/d  
Slinger**

**JTS Zaal  
Theater a/d Slinger  
HOUTEN**

Deelnemers aanmelden via  
[anja.tekelenburg@lilant.nl](mailto:anja.tekelenburg@lilant.nl)

**POËZIE WEEK 2023**  
VLAANDEREN & NEDERLAND

postclub A: Slinger 2023 DEBANDERD VLAANDEREN CANON de voorlezer Creatief Schrijven POETRY SCHOOL HOUTEN POËZIE taal: uitte



*Vlinderen*

*Als een vlinder  
weggevlogen  
omarmen  
zonnestralen  
verwarmen  
je ooit koude hart  
een nieuwe start*

*zuiver water  
uit een bron  
vol licht en leven  
je mag even  
proeven smaken  
aanhaken*

*wervelende winden  
zullen je vinden  
en brengen  
tot bestemming*

*voel maar  
kijk daar  
er schittert  
een waterval  
de nieuwe maal  
ligt gereed*

*uit je cocon  
ben je bekleed  
gereed  
tot vlinderen*

## de hiel van de samenleving

het oog wordt er niet schoner op door  
al dat menselijk gekrakeel. de uitgang  
is nog niet gevonden, maar de buurt

staat in zijn geheel al jarenlang op hun  
hoogste benen. het duurt nog even en  
dan is het wonder toch geschied. Door

donder en bliksem als afleiding gaat de  
discussie nog even voort. het wagenwiel  
draait en zaait ook nu verwarring. het is

de hiel van de samenleving die naar de  
einder stuurt. de hand blijft vandaag  
nog op de knip. het vuur laait op, geen

gebiedsontzegging klinkt er door als  
de vlammen likken en niets langer  
blinkt. de keten hoor ik los klikken.

Opa Ijsbeer

## Klaproos...

hun licht gekreukt warmbloedig rood  
vlamt op in woest en ledig land  
uit leemte plotsklaps flamboyant  
als water dat uit stenen spoot

gerepen in hun vruchtendozen  
verstoven naar weet-ik-het-waar  
om daar met een verbloemd gebaar  
alweer die oorlog weg te blozen

Bauke Steenhuisen

# VLINDERSTRUIK

Het is een slechte dag,  
maar wel een van de beste.  
Gisteren nog

lag ik in bed  
te dromen over een plek  
waar de muren er niet op uit zijn

om me te verstikken,  
een ergens  
waar ik een vlinderstruik ben

om op te zitten  
of er één ken  
om vriendschap mee te sluiten,

maar ik ben ziek.  
Ik ben nog steeds bang voor andere vrouwen,  
voor mannen, voor jouw

einde  
en de dood  
en dus vertrek ik, telkens weer,

soms met een vliegtuig,  
soms  
een boot, soms ver,

soms niet: dan doe ik gewoon net alsof  
ik onzichtbaar ben  
en trek ik weg

onder de lakens.  
Ik doe de deur op slot,  
barricadeer de ramen

en ik weet ècht niet wanneer ik de luiken weer eens  
op een kier zal zetten,  
wanneer de sleutel

zichzelf zal testen en ik,  
ondanks alles, zeggen wil:  
Kom hier,

ik sta open.  
Ik heb een vriend nodig  
om me vast te houden –

Malon Bakker



## **Ik zoek je**

ik zoek je  
in de spiegeling  
van elke plas  
bij het aandoen  
van een jas

ik zoek je  
in elke  
uitgestoken hand  
op elke plaats  
waar ik ben beland

ik zoek je  
in mijn dromen  
waar je zou willen zijn  
in elke bloem  
groot of klein

ik zoek je  
in elke lach  
het maakt niet uit  
op wat voor dag

©Hans van der Vlugt

## Ware liefde is

als het ruisen  
van een bos  
er breekt zo af en toe  
een takje los

wat je van elkaar  
ook zegt  
je denkt niet  
in goed of slecht

echte liefde  
vind je spontaan  
als je bij elkaar  
in de schaduw kan staan

© Hans van der Vlugt

## Zwembad

Een prachtig lijnenspel lonkt terwijl ik me afzet van de kant.  
Ik zwem naar het zonlicht dat weerkaatst op de rand.  
Water spoelt over mijn gezicht,  
ik moet nog een paar keer terug, naar de kant die in  
het donker ligt.  
Ik ga van diep naar ondiep in een vaste baan,  
verder kan alles nog alle kanten op gaan.

Uit: Uit de dode hoek blijven, gedichten ten tijde van kanker  
door Anneke Dubbink



# Klaagzang van mijn vriend de zee

overdag weerkaats je de zonnestralen  
een glinsterende deken bedekt je lichaam  
je inhaleert de verwarmde lucht  
in de ritme van de golven  
als de avond valt vertrekt de zon  
de maan verschijnt in al zijn glorie  
dan ga ik naar het strand  
leg me neer op het witte zand  
sluit mijn ogen en luister aandachtig  
naar het verhaal van mijn vriend de zee

“ik heb weer hoofdpijn, mijn rug zit vol striemen  
en open wonden die niet meer willen genezen  
het borrelt in mijn buik, koorts wil niet zakken  
ik zit vol met troep achtergelaten door schepen  
elke dag vrachten uitwerpsel van de rivieren  
hoe moet ik verder leven”

verdrietig open ik mijn ogen  
zie hoe de golfjes mijn voeten strelen  
en weer terugkeren waar ze vandaan komen  
in de verte zie ik een lichtpuntje groter worden

© Nico Croes

## Vriendschap 2

Elf letters  
Uit één mond  
Uitgesproken  
Hecht verbond

Woord van eenheid  
In woord en daad  
Eist slechts liefde  
Duldt geen verraad

Woord van passie  
Woord van trouw  
Woord van vreugde  
Woord van rouw

Elf letters  
Levens-groot  
Levend tot  
Vorbij de dood

© G.J.M. Zegers

# Volglas

Nee  
Dit is geen  
Woordgrap  
Maar glasharde  
Waarheid

Het glas is halfvol  
De maat is vol  
De glasbak ook

Wie redt ons  
Uit de nood?

Helaas  
Mijn loon  
Voor jullie  
Is slechts  
Dit gedicht

Maar van harte  
Bedoeld als  
Een hart onder de riem  
Voor onze zwoegers

Laat dat  
Glashelder  
Zijn

© G.J.M. Zegers 2023

# Oproep

Te zien of toch niet te zien.  
weet iemand het antwoord op dit gedicht misschien.  
deze oproep is voor de gene die over het vergoeden gaat  
stop met je voortijdig behoeden  
vergoed alsjeblieft de trauma honden  
God dank zijn ze uitgevonden  
Door deze honden zak je niet meer door de ondergrens  
Er is een bepaalde tendens.

Ruim twee jaar depressief  
Maar door mijn hulphond niet meer destructief

Sinds Zingo mij helpt! Zijn mijn,  
Snijd gedrag en Zelfmoord gedachten, niet meer op de voorgrond  
ik ben een enorme bofkont!  
Mij is het gelukt een mega bedrag bij elkaar te krijgen  
Maar er zijn mensen die moeten zwijgen  
Zij hebben geen mensen om hen heen die iets kunnen missen  
En zo dus achter het net vissen.  
Het voordeel wat ik noem  
is iets wat jullie interessant vinden namelijk poen  
Op termijn bespaar je een X bedrag aan GGZ kosten  
Daar draait het bij jullie vooral om toch?

wat is beter één keer in een X aantal jaar iets betalen.  
of jaarlijks een bedrag over de balk gooiend herhalen?  
Nogmaals stop met je zelf behoeden!  
start met vergoeden

Kaj van Diemen

# Verbinding

z o schoon  
een dag  
rond huis  
met je liefde  
van dit leven

z o schoon  
de bak  
van het zonnescherm  
onder mos  
verborgen  
wit

z o schoon  
een glas  
port met muziek  
uit ver  
dicht-in mijn hart  
verbonden

Anja

