



Ga je mee?

**Naar waar de wind ons brengt
weg van dat wat drukt
ruimte om los te laten
dobberen op het water
gewichtloos drijven
het lijkt me zalig
al vluchten we nooit
van onze bagage
daar zitten we mee
in hetzelfde schuitje
maar wat een geluk
we zitten nooit alleen
we zitten er samen in
en doen gewoon lekker alsof
ik bedoel maar
alsof dit bootje kan varen?**

A decorative border of colorful, scattered letters in various colors (red, blue, green, yellow, purple, orange) surrounds the central text.

VRIENDSCHAP MET WOORDEN

**mijn vriendschap met woorden
de akkoorden die letters vormen
uit tikkende vingers op een bord**

**hier worden verhalen gedicht
gezichten beschreven en levens
van klankbetekenis voorzien**

**mijn vriendschap met woorden
de lettergrepen breken het zwijgen
we verblijven in illusie en conclusies**

**worden gemaakt en verbroken
we stoken de kachel op en branden
de koude uit onze handen**

**met woorden die vriendschap
aanduiden en uitspreken, hier
smeken de punten en komma's**

**om rust
op de plaats**

Gedicht: © Anja Tekelenburg



**Zoals een brug
twee oevers verbindt
verbind ik me graag aan jou
Ga je mee?
Lopen we samen
gezellig praten
naar elkaar luisteren
elkaar aanmoedigen
als steken we onze handen
uit naar elkaar
en nemen de volgende brug
samen is gewoonweg beter**

VRIEND

mag ik je
een knuffel geven?

jij die er bent

als we lol hebben
en het bescheuren
van het lachen

als ik in de ijzige kou
jouw warmte mag voelen

en die me
die broodnodige
aandacht
geeft

die me laat zwemmen
maar niet verzuipen

die aan
een half woord
al teveel heeft

die me kent
door en door

die met me
vergroeid is
als een deel
van mijn leven

die in alle rust
met me samen
wandelt
en geniet

jij, mijn vriend

© G.J.M. Zegers 2022

DE DICHTER

in de ochtend van een nieuwe dag
pak ik weer mijn veer, ik mag
gedichten schrijven voorzien
van kleurrijke plaatjes misschien

als de dag in volle tevredenheid
een punt laat vallen als afscheid
ben ik tevreden met wat ik heb gedaan
Ik wacht op een knipoog van de maan

als de avond valt wacht de nacht
vol sterren als erewacht
dagen gaan voorbij
afstanden gaan opzij

herinneringen blijven bestaan
waar wij ook naar toe gaan

©Nico Croes 2023



KIJK EEN DEUR
IN PRACHTIG LICHT
OOK GEOPEND
IS HIJ GEDICHT

BLIJF TOCH STAAN
AL IS HET MAAR EVEN
DENK AAN DE DEUREN
IN JOUW LEVEN

DEUREN DICHTBIJ
OF VER VAN HIER
OPEN OF DICHT
OF OP EEN KIER

ACHTER DIE LAATSTE
MOET JE ZIJN
AL IS HET KIERTJE
NOG ZO KLEIN

JE PAST ERDOOR
BENT NOOIT TE LAAT
BIJ EEN DEUR
DIE MET LIEFDE
OPENGAAT

Gedicht: © Danny Keff



GEMORST VERLANGEN

**de nacht vloeit zachtjes weg
dromen krijgen woorden**

**een mooie dag
om een mooie dag te zijn**

**vanzelfsprekendheid
die zacht kabbelend de tijd vergeet**

luistert naar zichzelf

**we hebben alle tijd
om nieuwsgierig te zijn**

verdwalen krijgt alle ruimte

**deze dag zit vol
gemorst verlangen**

Gedicht: © Hans van der Vlugt

Je geheugen en karakter zo
zeer aangetast in levensdrama
een pyjama ondersteboven
je partner in een duister verleden
vermengd met je moeder en
kleuterjuf

Grijsachtig duf zoek je
naar je verloren trouwring
die al jaren terug teloor ging

je waarneming is bijzonder
bruin aangetast in hersenletsel
ontstaan in een moment
van onachtzaamheid, dat ongeval
de val van de steiger, legt er
een breekijzer onder

waanzin en schemering
in je hoofd

niet gedooft je humor
gelijk een peuter, leuter
je brabbellaters naar je vrouw
die geen vrouw meer voor je is
een aanwezigheid slechts

zij strijdt hartstochtelijk
voor menswaardigheid met soms
een uitstapje naar de wereld
in het **Huis van Houten**

vanHouten & co

Gedicht: © Anja Tekelenburg



**STA JE HIER
DAN SPOOR JE NIET
JE GAAT ER**

ONDERDOOR

**ZOLANG DE
BOVENLEIDING
JOU NIET ROEPT
MAG JIJ NOG VERDER, HOOR!**

Maak er wat van!

Poësje



POLITIEK

Het oeverloze praten heeft het eiland verlegd
Het geld klotst tegen de overkant
Vijf mannen grijnzen
De fotograaf wacht
In hun schaduw verrijst nieuwe sores

Net boven het maaiveld.
Een vrouw op de fiets.
Stomgeslagen.
Haar hoofd verloren,
afgewaaid door Haagse mores.

Gedicht: © Christel van Vliet



SCHELLEN

ik zoek schelpen
en vind rust

mijn emmer is leeg
net als mijn hoofd

niet gevonden wat ik zocht
wel wat ik nodig had

zand tussen mijn tenen
wind in mijn haar

en als ik thuiskom
lach ik naar haar

een zoen op haar lippen
haar wangen
haar oor-
schelpen



Gedicht: © Danny Keff

SPITTEN OP POËZIE

"Poëzie is kaulo k*t man
een gedicht is tantoe saai
mattie, mij niet over appen
b-boys checken Spotify"

*Bro, blijf jij maar lekker streamen
wil wel ff dat je weet
al die gangstas die lauw rappen
al die gasten zijn
poëet!*

ASTORAFEE

- DeCaff -

Stuk!

in een puzzel van 100 stukjes
ben jij stukje honderd-één
je past niet in het plaatje
dat voelt immer zó gemeen

jou bewonder ik juist, stukje!
ik geniet van de details
plaats je midden in een lijstje
je vormt zelf het bewijs

dat jij juist heel bijzonder bent
uniek, meer dan fantastisch
"autistisch" dekt de lading niet
nee, jij bent **AUTASTISCH!**

Gedicht: © Danny Keff



**AUTISM
AWARENESS**



wandel samen
of alleen
neem je handen
op en leg ze
neer op die koude
arm om de Ander
warm te lopen
voor wat hoop
in samen zijn

wandel samen
en alleen
neem je voeten
laat ze lopen
op een groen grasland
zie de ogen van
het leven naast
tegenover, voor
achter op je weg

Gedicht: © Anja Tekelenburg

BLOOT

ik wist je te onthalen
met deze kapitalen

want je bent gezwicht
voor een

EROTISCH

getiteld gedicht

over erwtensoep
ja, snert!

ik wilde dat je
warmer werd

x-je van mij

LEKKER STUK

rookworst er nog bij?